

LEESKRING

ERFENIS ZONDER TESTAMENT

Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden

In de vorm van een leeskring bespreken we de overwegingen van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren bij de uitleg van de Tien Geboden in deze tijd.

Achterhuis is theoloog en filosoof en was van 2011-2013 'Denker des Vaderlands'.

Van Buuren is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde en schrijft regelmatig over literatuur, geschiedenis en filosofie.

In het boek 'Erfenis zonder testament', behandelen ze elk een aantal van de 10 geboden, op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen. Een citaat: 'Vorige generaties meenden in grote lijnen te weten hoe de geboden moesten worden uitgelegd. Die zekerheid is ons moderne mensen uit handen geslagen.

Wat moeten wij met een archaïsch voorschrift als 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' in onze multiculturele samenleving waarin zovelen niet in een Bijbelse God geloven?'

Het boek geeft ruim voldoende stof voor boeiende en inspirerende gesprekken!

Data | woensdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari 2019

Plaats | De Goede Reede, Vondellaan 2

Tijd | 19.45 - 21.30 uur

Opgave en gespreksleiding | Ds. Tineke Wielstra-Ensing, 553155, wielstra.ensing@outlook.com

