



GEMEENTE ZOEKT PREDIKANT

Informatie over de
NIEUWE WIJKGEMEENTE
PETRAKERK / DE GOEDE REEDE
onderdeel van de
Protestantse Gemeente te Veenendaal

Beroepingscommissie | Januari 2019

Ontmoet Veenendaal

Veenendaal heeft de uitstraling van een stad met de charmes van een dorp.

Veenendaal, met haar ruim 65.000 inwoners, heeft een lange traditie op het gebied van nijverheid. Ontstaan in de jaren 1700 bij het afsteken van turf, kwamen er steeds meer arbeiders, boeren, winkeliers, ambachtslieden en mensen in de wol- en sigarenindustrie werken.



Dit bezorgde onze gemeente een plek op de kaart. Deze traditionele industrieën zijn inmiddels verdwenen en nieuwe bedrijven uit verschillende branches hebben de plaats ingenomen van de wol- en sigarenindustrie.

Veenendaal, een “groene” gemeente, ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Veenendaal is een groeigemeente met het karakter van een dorp en zal doorgroeien tot 70.000 inwoners. Het beschikt over ruime voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Ook kent Veenendaal een zeer uitgebreid winkelaanbod en vervult het een regionale functie.

Gelovend Veenendaal

Veenendaal kent een verscheidenheid aan geloofsgemeenschappen. Volgens kenners zijn dat er 42. Naast diverse christelijke geloofsgemeenschappen met heel verschillende karakters is er ook een Marokkaanse en een Turkse moslimgemeenschap.

Temidden van deze geloofsgemeenschappen vormen wij als Petrakerk / De Goede Reede samen met wijkgemeente Aller Erf/Sola Fide de Protestantse Gemeente Veenendaal.

Veenendaal is van oudsher een christelijke gemeenschap waarbij de hervormde gemeente de grootste was, direct gevolgd door de Gereformeerde Kerk, ontstaan in 1887. Toen in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland ontstond betekende dit ook 2 PKN gemeenten: De Hervormde Gemeente van Veenendaal, met 7 wijkgemeenten de grootste en de Protestantse Gemeente te Veenendaal met 2 wijkgemeenten.

Geschiedenis van de Petrakerk en De Goede Reede

[De Petrakerk](#)

De geleidelijke uitbreiding van het inwoneraantal van de gemeente Veenendaal in de 20ste eeuw had tot gevolg dat ook het ledental van de Gereformeerde Kerk flink toenam. De Brugkerk waar men samenkwam werd te klein. Er werd in 1949 een stuk grond aangekocht aan de Kerkewijk, waarop in 1952/1953 een verenigingsgebouw werd gebouwd, het huidige “Trefpunt”. Enkele jaren later begon men op hetzelfde terrein met de bouw van de Petrakerk.



Op zondag 26 juni 1960 begon 's morgens om half tien de eerste zondagse eredienst in de Petrakerk.

Samen met de Brugkerk vormde de Petrakerk de Gereformeerde Kerk van Veenendaal. Tijdens het samen-op-weg proces, eind jaren negentig, is er een samenwerkingsverband met de Hervormde Gemeente Sola Fide ontstaan.

In 2007 werd vanwege teruglopend kerkbezoek de Brugkerk verkocht. Een belangrijk deel van de wijkgemeente van de Brugkerk werd opgenomen zowel in de Petrakerk als in De Goede Reede.

De Goede Reede

In Veenendaal-West kwam er in de jaren tachtig behoefte aan een kerkgebouw. Kerkleden in die sterk groeiende wijk West moesten voor kerkbezoek naar andere wijken, waar Sola Fide en de Petrakerk stonden.



Er werd een houten gebouw, overgenomen van de Hervormde Gemeente, die inmiddels de Westerkerk had gebouwd in West. De nieuwe Wijk West kon meteen als een samen-op-weg gemeente beginnen. Toen het Haventje te klein werd, besloten de kerkenraden van de Gereformeerde kerk en van de Hervormde gemeente Sola Fide een nieuwe kerk te laten bouwen. Met man en macht en met alle hens aan dek kwam het kerkgebouw met de naam De Goede Reede tot stand.

Op zondag 20 december 1992 werd in De Goede Reede de eerste kerkdienst gehouden.

Hieronder volgt een overzicht van het ledenaantal van de wijkgemeenten Petrakerk en De Goede Reede, per 22 november 2018, naar leeftijdsopbouw:



leeftijdsopbouw nieuwe wijkgemeente (november 2018)											
Wijkgemeente	Jaargroepen										
	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 - 99	> 100
Petra	55	125	64	73	125	135	120	156	116	21	0
DGR	65	179	142	92	149	288	321	225	105	16	0
totaal	120	304	206	165	274	423	441	381	221	37	0

Hoe ging het verder ?

Sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) op 1 februari 2011 noemen wij ons [PGV](#) (Protestantse Gemeente te Veenendaal).



De PGV bestond tot nu toe uit vier wijkgemeenten, elk met hun eigen accenten binnen de geloofsbeleving. In de afgelopen jaren is na langdurig beraad besloten dat er twee kerkgebouwen verkocht zouden worden en er vier predikantsplaatsen konden blijven. Per juni 2019 zijn er dus nog twee kerkgebouwen en vier predikantsplaatsen.

De kerkgebouwen van De Goede Reede en Sola-Fide zijn dan aan de eredienst onttrokken en verkocht. De wijkgemeenten Aller Erf en Sola-Fide zijn dan samengevoegd en vinden in het Aller Erf kerkgebouw hun thuis. Ook de wijkgemeenten Petrakerk en De Goede Reede zijn dan samengevoegd en vinden in de Petrakerk hun thuis. In het voorjaar 2019 wordt bekend gemaakt welke naam er voor de samengevoegde wijkgemeenten is gekozen.

Met elkaar bouwen aan de nieuwe wijkgemeente

Zoals u kunt lezen in de profielschets, is onze wens voor de toekomst om als nieuwe wijkgemeente nog sterker dan voorheen een netwerk van ontmoeting, geloofsverdieping en praktische hulp te kunnen zijn voor zowel onze gemeenteleden als voor mensen daarbuiten.

Daar werken we met elkaar hard aan. De koppen worden bij elkaar gestoken en de schouders worden eronder gezet om er een levendige en actieve nieuwe gemeente van te maken. Dit is terug te zien in het groot aantal leden dat zich met veel enthousiasme inzet voor, dan wel actief deelnemen aan, de activiteiten binnen de gemeente. Met activiteiten bedoelen we taak- en werkgroepen, en ook ontmoetingsmogelijkheden.

Er zijn veel nieuwe initiatieven. Tegelijkertijd worden succesvolle activiteiten vanuit beide oude wijkgemeenten meegebracht en voortgezet. Om een indruk te geven noemen we er hier een paar: [kerk en minima](#), [vorming & toerusting](#), voorbereiding eredienst, samen eten, koffie met een oortje, ouders met jonge kinderen avonden, kerkopschoot, Taizé-vieringen, kinderleerhuis, wandelgroep, 20-, 30- en 40-ers ontmoetingsavonden, jeugdclubs en ouderensoos.

Dat we een levendige en actieve gemeente zijn, komt zeker ook tot uiting in de zondagse vieringen. Deze zijn voor de gemeenteleden “het hart van ons kerk-zijn”. We willen ons er thuis voelen door het open en toegankelijke karakter ervan voor elk mens, ongeacht afkomst, geartheid, overtuiging of wat dan ook. Want elk mens is immers een mens van God.

We willen in de vieringen graag geïnspireerd worden door de ontmoeting met elkaar rondom een schriftuitleg en verkondiging die aansluit bij de actualiteit. En ook door de creatieve muzikale, culturele en kunstzinnige inbreng van velen van ons en van buiten onze kring, die op genoemde terreinen zeer getalenteerd zijn. Belangrijk is dat we als gemeente streven naar vieringen waar iedereen zich thuis voelt.

